

Vergankelijke vloed

Starend naar stroming

Stroomt mijn verleden voorbij

Terwijl ik lik aan ijs

Van gewild Esplanada

Even verderop Marcel Heemskerk

Die vrolijk vraagt wat je voor 'n vlees wenst

Terwijl ik met fiets verschijn

Vanaf het bruggetje voorbij Tops

Naait Piet alle eindjes aan elkaar

Als ik bij van Hilten papier haal

Voor mijn te schrijven bundel

Starend naar stroming

Stroomt mijn heden voorbij

Terwijl ik Geniet

Aan de Amstel al voordragend

Mijmerend kijkend

Naar dansende golfjes

Voordat ik met mijn Canta terug

tuf naar het anonieme Amstelveen

Dag, tot heel gauw weer

Hoop ik....

Starend naar stroming

Zal mijn toekomst voorbijstromen?

Wat zie ik dan?

Zal ik?

Uithoorn poëtisch vertegenwoordigen?

Zal ik inwoners verbinden

Zoals de Amstel de diverse plaatsen verbindt?

Ik mis Uithoorn

Toch voel ik mij

Door Amstel verbonden

Nu vlakbij Ouderkerk

Aan den Amstel

Troost mij de gedachte

Dat dit hetzelfde water is

Als in Uithoorn

De vloed vol emoties

Maakt mij wat emotioneel

Terwijl ik mijmerend kijk

Naar de dansende golfjes

Hoe het ook loopt

Wonen verder uit elkaar

Maar Uithoorn en ik

voor altijd verbonden

Door Amstel

In mijn hart

©Amanda ten Cate januari 2025